



De Ezelsociëteit
een stichting voor ezels én ... voor mensen

ezelopvang

Aan de rand van Zeist op een rustige open plek in het bos ligt een opvangcentrum voor ezels. Bij De Ezelsociëteit krijgen de ezels die opgevangen worden de liefde en zorg die ze verdienen. Elk jaar vangen we gemiddeld 30 ezels op. Meestal komen ze van particulieren of kinderboerderijen. De ezels die gezond zijn, worden uitgeplaatst op pleegadressen. Ze blijven wel ons eigendom. Ezels die speciale verzorging nodig hebben, blijven in het opvangcentrum wonen.

gezondheid van ezels

Daarnaast geven we informatie over de gezondheid van ezels. Vaak wordt er gedacht dat een ezel een paard met lange oren is, maar alleen al hun temperatuur, hartslag en ademhaling zijn anders. Ook hun reactie op pijn verschilt heel erg van die van paarden. Als je dit niet weet, kun je ook als afgestudeerd dierenarts een verkeerde diagnose stellen.

ook voor mensen

De Ezelsociëteit is ook echt een stichting voor mensen. Mensen met een burn-out, verstandelijke beperking en mensen die autistisch zijn, vinden een plek bij ons. Het buiten werken en de dieren zien opknappen doet iedereen goed. En doordat iedereen vrijwilliger is gaan alle donaties rechtstreeks naar de ezels!

Hieronder twee ezels die permanent bij De Ezelsociëteit wonen.



Zena is een van die ezels die speciale verzorging nodig hebben. Ze komt van een markt in België, maar heeft daarvoor gewerkt in Spanje. Ze heeft artrose en loopt een beetje stijf, maar door de massages die ze meerdere keren per week krijgt, blijft ze toch redelijk soepel lopen.



Elisabeth werd vrijgekocht met geld bijeengebracht door de vrijwilligers, nadat ze rillend op een weiland werd aangetroffen. Inmiddels gaat Elisabeth af en toe naar verpleeghuizen met dementerende ouderen. Ook gaat Elisabeth naar basisscholen toe. De beheerder van de ezelopvang vertelt dan over de verzorging van ezels en Elisabeth is er bij.

Voor meer informatie, kijk op www.ezelsocieteit.nl